



KARUPSBLADET

Årgång 39

Nr 2 2019

Information från Karups Nygård samfällighetsförening!

(Ja vi heter faktiskt så utan s efter Nygård. Och inte längre med tillägget "för fritidsanläggningar").

Hej på er alla!

Det har blivit augusti och med väderfacit i handen så hade vi en kall och nyckfull april med frostnätter och en kylslagen maj. Och hialös, som man säger i Skåne, var man med att sätta ut allt som hade förgrott inne och trodde att nu var det säkert. Men frostnätterna lurade i vassen och potatisen, gurkorna och tomaterna låg raklånga och ihjälfrusna i sina krukor. Det var bara att börja om. Men sommarmånaderna juni och juli visade sig från en bättre sida. Med varierande resultat förstås tidvis men det är så svensk sommar brukar bete sig.



Råkorna!

I början av maj hörsammade äntligen kommunen vår vädjan om att få hit en skyddsjägare. Ungarna är nämligen lovligen från 10 maj – 10 juni.

Då är dom tillräckligt stora för att ha lämnat boet men kan inte flyga särskilt bra. Dom flaxar istället från gren till gren och sitter där en stund innan dom flaxar till nästa. Dom förstår inte faran på marken utan jägaren kan lugnt sikta in dom. Dom vuxna däremot drar därifrån så fort dom kan, vilt kraxande.

Man kan aldrig få bort råkorna från området då dom alltid kommer tillbaka till sina häckningsplatser. Och det har dom ju gott om här. Och MAT. Vi vet att råkorna har några bra "restauranger" här, men snälla, vill ni som matar dom verkligen ha fler kolonier??

Att skjuta av så många som möjligt håller beståndet något så när intakt. Skyddsjägarens inventering visade att vi har ca 125 bon på området och han har skjutit 80 råkungar. Det låter inte snällt men tyvärr helt nödvändigt om vi inte skall ha bo i varenda tall här. Och han har lovat komma tillbaka nästa år.

Hemsidan

Jag hoppas att alla noterat att vår officella hemsida heter karupsnygard.net.



Midsommar

Vi hade tur med vädret i år också. Precis lagom mycket sol och värme. Men lite nervöst var det dagarna innan eftersom smhi lovade regn mellan kl 11.00 och 15.00 men det ändrade sig i sista minuten tack och lov. Och det kom mycket folk, många fler än vi hade väntat oss och som var brukligt. Vi hade laddat upp med ungefär dubbel så mycket kakor och kaffe som förra året för att vara säkra på att det skulle räcka. Vi kan ju frysa in det som blir över menade vi. Men vad vi bedrog oss. Det är klart att tar man 10 kr för kaffe med kaka och kakorna är stora och hembakade så blir det åtgång. Undertecknad åkte hem och hittade en hembakad kaka till i frysen och den försvann på ungefär två minuter.

Helt otroligt och fantastiskt roligt att se att så många hade hittat till vår fritidsgård. Nästa år skall vi vara ordentligt förberedda med reservkakor och ni måste lova att komma hit då. Midsommarstången blev lika fin som vanligt och det blev dans kring den och lekar och godispåsar till barnen. Ett barn undrade varför jag sade majstång. Det är väl inte majs i den? Det heter ju midsommarstång rättade hon mig. Då förklarade vår ordförande Mayvor att förr i tiden sade man att man majade stången, dvs klädde den med löv och blommor och därför kallades den då för majstång. Och jag är ju född förr i tiden, åtminstone ur barnperspektiv, så jag säger majstång.

Danskväll

Det har varit lite önskemål om en danskväll och en sådan arrangerades onsdagen den 31 juli. Vädret var acceptabelt och musiken verkligen inget fel på. Larssonz spelade på vår PUB-afton förra året och då var det egentligen inte meningen att det skulle bli dans – bara musik- underhållning. Men han spelade så härlig musik att det blev spontandans där vi fick plats.

Den här gången hade vi hela vår dansbana till förfogande men ack vad dansgolvet var glest. Fritidskommittén var så klart besvikna. Var blev ni av? En lördag hade kanske varit bättre men Larssonz är så uppbokad att han bara kunde onsdagar långt framöver.

Vägarna

Trafikverket har gjort en av sina oanmälda tillsynskontroller hos oss. Man gör detta regelbundet för att kontrollera att vägarna underhålls på ett bra sätt dvs kantskärning, hyvling och grusning. Annars drar dom in bidraget. Men vi fick full pott och den äran får vår tillsynsman för vägarna, Sven E Andersson, ta åt sig.



Vi har hittills haft ett årligt bidrag från stat och kommun med vardera ca 24.000 kr. Men bidraget avser bara dom vägar som är minst 500 meter. Efter en mätning som gjordes den 15 maj i år har man plötsligt kommit på att Knickevägen är 80 meter för kort för att vara bidragsberättigad. Undrar vilket måttband dom har använt i alla dom år den har varit 500 meter och inte 420?? Vagar krymper ju inte av sig själv precis. Trafikverkets omdöme om Knickevägen (liksom dom övriga vägarna), var "bra belagd väg utan anmärkning, grusvägen var väl underhållen och i fint skick" Men bidraget försvann ändå!!

Det blev omtoppning av slitna asfaltpartier i juli och i samband med det blev två fartgupp lite mer stötdämparvänliga. Dom kommer inte att återställas till tidigare höjd igen utan förblir låga och förhoppningsvis tar man ändå sitt ansvar och tar det lugnt bakom ratten.

Ohlssons sopbilar har via Sjöbo Kommun framfört synpunkter på framkomligheten i området. Därför kommer vi att röja upp längs vägar och vändplaner där dom kräver det. Kravet är att vägarna året runt skall tåla belastningen från ett 25-tons fordon och att vägbredden skall vara minst 3 meter. I tvära kurvor minst 4 meter. Vändplatser skall ha en radio om 9 meter. Därutöver skall det vara hinderfritt upp till 5 meters höjd på en röjd vägbredd om 4 meter och så är det tydligen inte överallt. Så om du har en häck eller träd/buskar som tar för mycket plats nära vägen ber vi dig titta över det och röja om det behövs. Mycket viktigt! Är du osäker så kontakta Sven.

Kring vägarna kommer vi att röja på allmänningen där det behövs. Gör vi inte det själva så gör Sjöbo Kommun det på vår bekostnad. Annars blir det ingen sophämtning har dom sagt. Vem har sagt att sophämtning skall vara enkelt?



Skogen

Mycket energi och arbete har lagts på de norra delarna av skogen. Planen för hösten är röjning och gallringar enligt skogsvårdsplanen i den övriga delen av skogen.

VA-arbetets grävningar längs Karups Nygårdsvägen gjorde att naken jord blottades och balsamin fick fritt spelrum när den inte hade några konkurrenter. Det är en rosa/röd hög blomma som betraktas som invasiv. Den har funnits i området under 20 år i olika bestånd och är ingen nykomling. Den har blommat upp på olika ställen och sedan konkurrerats ut igen. Vi planerar ingen åtgärd men om du har någon som står för nära din tomt så meddelar Sven att det är ok om du vill ta bort den.

Telenor vill resa en mobilmast vid vändplanen i skogen, 200 m söder om fritidsgården. Vi får därmed bättre mobiltäckning i området, bättre telefoni, högre säkerhet och precision vid pejling av mobiler, stabilare uppkoppling av övervakningsutrustning mm. Bara positivt.

Ved

Från årsskiftet blir det betydligt sämre tillgång på brännved så vill du ha ved före årsskiftet så hör av dig snarast till Sven.



Strand och badbrygga

Vår lilla idyll är populär. Lugn och avskild. Förutom våra medlemmar hittar också många hit från Blentarp, Sövde sommarby, Sövde, Sjöbo och t.o.m från Malmö.

Vår tillsynsman är tacksam om man lämnar stranden i det skick man själv vill möta den i. Det som inte får plats i soptunnorna tar man med sig hem och kör själv till tippen med! Nu vet vi ju inte vem som skräpar ner där

ner och t.o.m. dumpar hela säckar med diverse innehåll där. Vi har ju väldigt många besökare utifrån vilket betyder att arbetsinsatsen och kostnaden för att hålla vår fina lilla strandbit ren och snygg ökar. Den var ju tänkt för våra medlemmar i första hand och inte för denna stora besöksfrekvens från alla håll som det har blivit med åren. Tyvärr har vi nattliga besökare också, båtmotorer försvinner och t.o.m. hela båtar. Att stänga av bryggan hjälper inte för dom kommer även från sjön. Sorgligt!

Den frigolit som håller badbryggan flytande står tydligen på minkarnas och råttornas matsedel. Lösningen på det problemet blir att ta bort det som kvar av frigoliten och istället bygga in tomma plastdunkar med reglar. Så har man gjort med båtbyggarna och dom flyter utmärkt på det. Arbetet med detta kommer att göras efter upptagningen av badbryggan i oktober. Och vi lovar – den flyter till dess trots mumsandet på frigolit.

Fritidsgården "vita huset"

Vårt 200-åriga gamla hus är ansatt av fukt. Speciellt i dom bakre och främre rummen. I främre rummet fanns dessutom en mögellukt som vi inte fick bukt med. För att undersöka hur väggarna såg ut tog vi hål och ut strömmade en obehaglig lukt. När man renoverade huset i början av 70-talet gjorde man det stora misstaget att sätta isolering på dom gamla stenväggarna, satte plast utanpå och sedan stängde man in det hela med gips som man vävade och målade. Det stackars gamla huset slutade andas!

Isoleringen var möjlig nertill och reglarna alldeles murkna och blöta. Nu är det bortrivet och väggarna får torka ut några månader. Dom skall inte vävas eller tapetseras igen utan bara kalkas som man gjorde förr och låta huset andas igen. I det bakre rummet, som hittills har varit uthyrt som förråd, hade väggarna också en mycket hög fukthalt och vitmögelsporer i taket. Där har man ju inte haft någon värme på. Rummet har nu tömts, innerväggar av gips har rivits även där och blottat fuktigt korsvirke. Några månader kommer uttorkningen med hjälp av avfuktare att ta innan huset blir sig själv igen.

Men allt detta betyder att huset inte blir användbart förrän om ett halvår. Hur det skall disponeras i framtiden hoppas vi att ni medlemmar kan ha lite idéer om. Styrelsen tar tacksamt emot förslag. Kurser, föreläsningar, bokcirklar, bingoaftnar, lite avslappnade PUB-aftnar med dartspele och quiz (bara öl och chips) en mötesplats helt enkelt. Förutsättningen är förstås att vår fritidskommitté får förstärkning eller att någon tar på sig att hålla i någon av verksamheterna. Kanske något att tänka på under tiden huset repar sig.



Vattenverk och dränering

Problemet med vattnet för några veckor sedan berodde på att E.ON hade lite problem med tekniken. När en fas försvinner belastas dom andra två och motorskydd och säkringar löser ut. Tony Malmquist, som är elektriker, fick rycka ut och åtgärda. Skriv gärna på facebook om något händer med vatten eller annat så att vi kan åtgärda snabbt. Genomgång och upprustning av vattenverket pågår fortfarande och förhoppningsvis hittar man inte några dyrare förslitningsskador men väl en del mindre som åtgärdas efter hand. Vattenprov har inlämnats till Miljöförvaltningen som godkänts. Nu väntar vi på dom skriftliga analysresultaten som kommer att sättas in på hemsidan.net.

Vattenförbrukningen som brukar gå i höjden på somrarna då många flyttar hit har legat på en bra nivå. Kanske beroende på att vi fått en del regn? Och det tackar våra pumpar och reningsverk för.

Dräneringen fungerar som den skall och vi har inga kända problem där.

Avlopp 2.

Grävning och rördragning har utförts på Breaäng under juni för att koppla bort den infiltrationsbädd som fanns där. Två av de tre infiltrationsbäddar som kommunens föreläggande omfattar har nu åtgärdats och den tredje, som är ett betydligt större grävningsarbete återstår och måste göras i etapper. Offerter och anbud kommer att tas in för detta.

Att avloppet kopplas till Omma betyder inte att våra pumpar inte behövs utan dom får arbeta lika mycket och på precis samma sätt som innan. Med risk att vara tjugig ber vi er därför tänka på vad ni spolar ner i toaletten. Fett från stekpannor etc blir en fettklump som effektivt också stoppar upp så torka gärna av innan ni diskar. Pumpstoppen ÄR dyra och påverkar årsavgiften och därmed din privatekonomi.

Kom att tänka på min mormor som sparade allt stekfett. När det stelade var det bredbart och jag minns dom goda mackorna med stekflott på mörkt bröd man fick hos henne när jag var liten. Lite salt på och ibland torkad lök. Undrar om man gör det nuförtiden?

Information från Avlopp 1

Det har väl inte undgått någon i Avlopp 1 att vi nu har fungerande kommunalt vatten och avlopp. Efter diverse strul i några fastigheter fungerar det – vad vi i styrelsen känner till. Anläggare Ahlquist har lite uppröjningsarbete kvar att göra och innan det är klart kan vi inte överlämna anläggningen till kommunen. Vatten och avlopp sköts dock av kommunen redan.

Ärendet med den fastighetsägare, som inte betalat ligger hos kronofogden. Allt går lite långsamt nu i semestertider men så snart allt är uppklarat skall vi avsluta och lägga ner "Samfällighetsföreningen för Avlopp 1". Styrelsen har under åren fått både ris och ros men på sista tiden har vi fått många vänliga uppmuntrande ord och även chokladaskar, som vi varmt tackar för.

Styrelsen för Avlopp 1 genom Ingrid Nordh, sekreterare

Vi behöver nya tillsynsmän:

Vid årsskiftet avgår nuvarande tillsynsman Sven E Andersson, som är tillsynsman för både skogen och vägarna. Sven informerar följande:

Skogen: "Uppdraget är både viktigt, intressant och kul. Du får ca 350 årstimmar till ditt förfogande. Du måste ha motorsågkörkort med nivå AB+C samt röjsågskörkort nivå RB. Hör av dig om du är intresserad så löser vi överlämningen på smidigaste sätt".

Styrelsens anmärkning: Föreningen bekostar utbildning om du inte har sådan.

Vägarna: "Det är precis som skogen ett viktigt, intressant och roligt uppdrag. Du har upp till 200 årstimmar att spela med och det kan överskridas under snörika vintrar. Du måste kunna köra traktor med plog, ha erfarenhet av samt fallenhet för maskinteknik och skruv-och-mutter i största allmänhet. Det är alltid något som trilskas när det är dags. Du måste vara tillgänglig från 1 november till 31 mars och vara beredd att jobba från 05.00 till 22.00. Resten av året disponerar du fritt och lägger upp arbetet efter de behov som uppstår. Du är inte ensam utan det finns back-up i området för att lösa uppgiften. Hör av dig så pratar vi vidare. Jag har telefon 0703- 35 95 50."

För allas trivsel

På vår hemsida står våra "ordningsregler" men på förekommen anledning skadar det inte att påminna igen om några saker.

. Det är absolut förbud mot att vattna med vattenspridare. Den tar ca 1.000 l i timmen att jämföra med en 4-personers familj där det går åt 150 l per dag. Pumparna belastas hårt och ett sådant överuttag går ut över reningsprocessen. Vi har sagt det så många gånger förr att reningsprocessen är viktig för att vi skall få lov att behålla vårt vattenverk. Är det minsta lilla bakterie i de vattenprover vi lämnar regelbundet till Miljöförvaltningen stänger man ner alltihop. Gräs är tåligt och det hämtar sig efter nästa regnskur.

. Det är förbjudet att lägga trädgårdsavfall och gräsklipp varken i skogen eller utanför tomtens. Vi har sett lite av det tyvärr. Gräs innehåller mycket kväve som främjar tillväxten av invasiva nässlor och det vill vi helst slippa. Ris, grenar och annat större trädgårdsavfall fraktar fastighetsägaren själv bort till deponeringsstationer i Sjöbo, Ystad eller Veberöd.

Och med det tackar vi för oss och önskar alla våra medlemmar en fortsatt skön sommar och en fin höst!

Styrelsen gm Karin Hallengren, sekreterare

